

SFIS/TLS intressegrupper

Intressegrupperna bildade utmärkta forum för erfarenhetsutbyte kolleger emellan inom sina respektive områden. Verksamheterna omfattade såväl informella träffar som studiebesök och studieresor, både inom och utom landet. Dessutom sammanställde några av grupperna periodikaförteckningar vilka utgjorde värdefulla verktyg i biblioteksarbetet inom respektive bransch.

- Industrins referensgrupp för informationservice - IRIS
- Knowledge Management
- Livsmedelsgruppen
- Läkemedelsgruppen
- Periodicgruppen
- Skogsindustrigruppen

IRIS

IRIS - Industrins Referensgrupp för InformationService

IRIS var SFIS expertgrupp för frågor som rör näringslivets informationsförsörjning. Gruppen hade 10-12 medlemmar och medlemskap skedde genom inval. Gruppens medlemmar drev informationsförsörjnings- och omvärldsbevakningsfrågor i större organisationer.

Vad gjorde IRIS?

- Lyfte fram informationsförsörjningsfrågor till SFIS styrelse och tjänade som remissinstans för sådana frågor
- var ett forum för erfarenhetsutbyte inom ledarskap och verksamhetsutveckling
- var ett forum för benchmarking
- IRIS medlemmar var, i mån av tid, mentorer för nya SFISare, chefsämnen eller nyblivna chefer
- Sedan 2008 heter gruppen RIPS, Round table for Information Provision Strategies och är ett nätverk för de som arbetar inom företag och organisationer.

Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen ansvarade för information och kommunikation om föreningen. Gruppen tog fram informationsmaterial, PR-material, sponsringspaket och liknande.

Solug

SOLUGs mål var att verka för erfarenhetsutbyte mellan användare inom "online-området", samt att representera onlineanvändarnas intressen gentemot andra nationella och internationella organisationer inom området. SOLUG initierade och arrangerade också möten och kurser, det sistnämnda i samarbete med TLS Utbildningsnämnd.

Verksamhetsområdet var inte avgränsad till enbart onlinefrågor, utan omfattade ett bredare spektrum inom informationssökning.

SOLUG var representerad i EUSIDIC-EUROLUG, den europeiska sammanslutningen av nationella onlineanvändargrupper.

Till SOLUGs uppgifter hörde att:

- utarbeta SOLUG-program i samband med TLS-konferenserna
- koordinera, stödja och främja arbetet inom SOLUGs ämnesgrupper
- samarbeta med utbildningsnämnden i utbildningsfrågor
- främja och upprätthålla nationella och internationella kontakter
- vara remissorgan i onlinefrågor med angränsade områden
- samordna krav och synpunkter, främst från ämnesgrupper och arbetsgrupper till leverantörer, myndigheter och företag

Ämnesgrupper

Rikstä ckande

Informationshantering med ny teknik - Multimediärerna

Biovetenskaper med miljö

Samhällsgruppen

Försvarsgruppen SMILE

Syd

Kemigruppen

Marknadsgruppen

Patentgruppen

Juridik och samhälle

Medicingruppen

Datorstrulgruppen

Stockholmsområdet

Solitärerna

Knowledge Management

Knowledge Management fungerade som ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte för medlemmar som arbetade med Knowledge Management eller hade intresse av området. Gruppen startade 2002 och var aktiv t.o.m 2006.

Livsmedelsgruppen

SFIS LIVSMEDELSGRUPP avslutades vid ett telefonmöte 2007-11-08.

Sista fysiska mötet i gruppen hölls i Grythyttan i samband med Måltidsgalan och Kokbokens dag,

två årliga arrangemang som kan rekommenderas varmt, liksom ett besök i det vackra biblioteket på Restauranghögskolan.

Det var en gång...

Det var en gång en tid när vi inte visste vad Internet var, PC var landskod för Pacific Islands Trust Territory och SPAM var varumärke för en köttprodukt. Då kallades "Branschvänner" (bibliotekspersonal på bl. a. Findus, Svenska Sockerfabriks AB, Köttforskningsinstitutet, SMR,

Semper, SLV, Mjölkcentralen, SIK, Felix och Karlshamns Oljefabriker) till ett möte på SIK 1974-12-04. Man ville försöka bilda en samarbetsgrupp mellan bibliotekspersonal i livsmedelsindustrin och på livsmedelsinstitutioner.

TLS Livsmedelgrupp bildades och fick ta del av erfarenheter från Läkemedelsindustrins samarbetsgrupp för IoD-frågor. När gruppen bildades så beslöts bl. a.

- varje medlemsbibliotek representeras tillfyllest av en person
- biblioteket representerar företag med egen livsmedelsproduktion
- biblioteket ger service åt sitt företags FoU-funktion
- förutsättning för medlemskap är samtidigt medlemskap i Tekniska Litteratursällskapet

Min föregångare Ingrid Clemendtsen hade redan vid första mötet fått i uppdrag att sammanställa en förteckning över livsmedelstidskrifter i hela gruppens bibliotek. Denna samkatalog fick namnet List Food och var "datatekniskt framställd". List Food utkom med flera upplagor under 1975-1992. Först fanns den bara inom TLS Livsmedelsgrupp men senare såldes den också och spreds över hela Skandinavien. Det var ett utmärkt hjälpmedel för att beställa kopior från tidskrifter inom livsmedelsområdet. Offentliga bibliotek skulle användas i första hand men många av titlarna fanns bara på industribiblioteken. Den var också ett hjälpmedel för arkivplanering, var man enda bibliotek i Sverige med denna titel så tänkte man sig för flera gånger innan man slängde tidskriften.

Från protokollen kan man se att gruppen diskuterade bibliotekstekniska hjälpmedel, livsmedelslagstiftning, arkivering av tidskrifter, konferenser, tidskriftscirkulation eller inte, statistikällor, CD-ROM-erfarenheter, utrustning och programvaror.

Inom Livsmedelsgruppen åt man också, 1978 kunde man efter förhandlingarna på Ingenjörshuset i Stockholm äta Filet Mignon till en kostnad av 29:-, alternativt ungersk köttgryta 34:- eller kalvnoisette med murkelsås 44:-.

På Livsmedelsgruppens möte på Felix oktober 1985 redogjorde Karin Adler för allmänna erfarenheter av personatorer – tydligen visste vi inte vad PC var - ännu.

Mars 1995 firade Livsmedelsgruppen sitt 20-årsjubileum i Grythyttan med en konferens. Deltagare kom inte bara från Sverige utan också från Finland och Norge. Vi lyssnade bl. a. på Ann-Christin Persson från Universitetsbiblioteket i Lund som demonstrerade Internets brist på struktur genom att kasta en bunt katalogkort över golvet. "Det är lika lätt att hitta rätt information i Internet som att leta i en kortkatalog som slängts ut huller om buller". Vi fick också höra att det finns vissa hjälpmedel såsom WWW (World Wide Web).

Redan hösten 1995 bestämde gruppen att "E-mail får bli det viktigaste informationsmediet och stödet till varandra samt i brådskande fall telefonkontakt. En av medlemmarna uttrycker det så här: "Eftersom jag numera sitter ensam på biblioteket men har jobb för minst två, måste det vara mycket angelägna arrangemang för att jag ska ge mig av härifrån, för att när jag är tillbaka igen behöva jobba för fyra under några dagar för att hinna ikapp igen".

Kollegiala nätverk har alltid funnits. Livsmedelgruppen har diskuterat tjänster, leverantörer, arbetssätt och erfarenheter och på så sätt förbättrat servicen på det egna biblioteket samtidigt som pengar har sparats åt respektive huvudman. Innan vi hade elektroniska tidskrifter och pdf-leverans via E-post så kunde man i gruppen slå upp i List Food vilket bibliotek som hade tidskriften, slå en signal till kollegan och be snällt om en tjänst. Var det bråttom kunde vi ha kopian i vår faxmaskin inom några minuter. Om vi vände oss till offentliga bibliotek i och utom Sverige tog beställning och leverans per post i regel minst en vecka.

Medlemsantalet i gruppen har växlat, redan 1976 finns ett brev till gruppen "AB Pripps Bryggeriers biblioteksfunktion kommer att upphöra". Sen dess har ännu fler bibliotek försvunnit och under de senare åren har gruppen fungerat per E-post och telefon. Tiderna har förändrats och nu har SFIS Livsmedelsgrupp beslutat att pensionera gruppen. Det kollegiala nätverket fortsätter, men på ett mindre organiserat sätt. Det formella beslutet togs vid ett telefonmöte 2007-11-08.

Sista fysiska mötet var i Grythyttan.

Svenska Periodicagruppen

Svenska periodicagruppen startade sin verksamhet 1995 som en intressegrupp under Tekniska Litteratursällskapet, TLS. Syftet med gruppen var att alla som var berörda av periodicafrågor såsom bibliotek, förlag, agenter samt övriga intresserade skulle få ett forum där man kunde diskutera gemensamma problem och delge varandra erfarenheter.

Verksamheten var uppdelad regionsvis (motsvarande TLS regioner + Uppsala som har så många medlemmar att de bildade en egen grupp. Mellansverige hade dock ingen egen regional grupp utan ingick i Stockholm). I Jan 1997 var det 164 medlemmar fördelade på de fem regionerna.

Aktiviteter

Varje region har en ansvarig som sammankallar möten efter medlemmarnas önskemål. Under 1995/96 arrangerades totalt 13 möten av de olika regionerna.

Frågor som på medlemmarnas initiativ varit uppe till diskussion har bl.a. varit:

- Förvärvsfrågor: Förvärvspolicy - Leverantörer, priser - Användarundersökningar - Upphandling.
- Elektroniska Dokumentleveranser: Erfarenheter av Uncover, Inside, Swetscan, Faxon Finder, BLL m.fl. - Lagstiftning - Nationella resurser
- Ny teknik - Nya media: Elektroniska tidskrifter - Scanning av innehållsförteckningar - Hantering av CD-skivor och disketter (accession, katalogisering, utlån och förvaring) - Datoriserade bibliotekssystem
- Övrigt: Utformning av tidskriftslistor - Outsourcing - Copyright - Tidskriftens roll nu och i framtiden - Rapporter från studieresor och konferenser

European Federation of Serials Groups - EFSG

Svenska Periodicagruppen var också medlem i European Federation of Serials Groups som är en sammanslutning av periodicagrupper i Europa. Följande grupper ingick:

- UKSG - United Kingdom Serials Group
- NVB Serials Group - Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen Serials Group
- Danish Serials Group - DFs Tidsskriftsgruppe, Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Interesseklubs for Tidsskrifter
- Swedish Serials Group - Svenska Periodicagruppen, Tekniska Litteratursällskapet, TLS
- Finnish Serials Group - Finnish Research Library Association
- Grupo Español de Revistas
- Hungarian Periodicals Group - Magyar Periodika Kör

Skogsgruppen

Skogsindustrigruppen startade sin verksamhet 1978 som en intressegrupp inom föreningen. Syftet med gruppen var att vara ett forum för diskussion av branschspecifika frågor och ett nätverk för utbyte av erfarenheter. Informationstekniska frågor har av tradition stått högt på dagordningen och

tillsammans har medlemmarna i gruppen utvärderat mjukvaror och utvecklat biblioteken till moderna informationscenter med elektronisk lagring, publicering och intranättjänster för sina respektive företag.

Medlemmar

Representanter från följande företag och institut har ingått i Skogsindustrigruppen:

AssiDomän, Högskolan i Karlstad, Korsnäs, Mitthögskolan, MoDo, Packforsk, SCA, STFI
Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut, Stora Enso, SÖDRA, Trätek, Ytkemiska Institutet.

Aktiviteter

Möten vid något av medlemmarnas företag eller institut. Studiebesök arrangerade i regel i anslutning till mötet.

Frågor på agendan har varit:

- ListSkog - den gemensamma periodikaförteckningen
- Intranät - erfarenheter från olika företag
- Webbifiering av databaser och tjänster på Internet
- Elektronisk publicering
- Databaser och dokumentleveranser